

Ik ben een kind van God, waardevol, uniek en altijd geliefd door de Vader, Goed genoeg zoals ik ben... net als jij! Heel veel jaren dacht ik daar anders over en was ik de hoop in het leven totaal kwijt zijn. **Dat God Grote wonderen kan doen of ze al doet maar jij ze niet ziet of gewoon geluk noemt blijkt wel uit de getuigenis over mijn leven. God is liefde en heeft alleen het beste voor jou, maar je moet het zelf pakken!**

### **Mijn jeugd**

Opgegroeid in een gezin met een broer die 2 jaar ouder is. Onze Vader heeft het gezin verlaten of is eruit gezet toen ik 1 jaar was en werd vervangen vanaf mijn derde jaar door een stiefvader waar verplicht papa tegen gezegd moest worden. zelfs zijn achternaam moest ik dragen. Een tiran waar we allen bang van waren, en die duidelijk mij en mijn broer niet als zonen erkende. Er kwam een halfzusje en vanaf dat moment waren mijn broer en ik totaal ongewenst. Er niet mogen zijn, niet erkend worden doet wat met je beeld op jezelf. **Ik mag er niet zijn was wat ik mee kreeg.** Ook het opgroeien zonder een echte vader is iets wat een diepe kras in je ziel achterlaat. Onveilig gehecht, vervuld met wantrouwen was de start...

*God bestaat niet en de kerk is slecht was de boodschap die ik mee kreeg vanuit huis, een grote afkeer... al had ik zelf als kind al het gevoel dat er meer was en geloofde dat "meer" lief was.*

Ondanks de geestelijke mishandeling en emotionele verwaarlozing die thuis plaatsvond probeerde ik plekken te zoeken waar men lief was of zelf lief te zijn voor anderen. Ik herinner me nog dat ik als 11-jarig mannetje me op gaf om de avondvierdaagse te lopen met mensen uit het bejaardenhuis, ik had me bedacht dat die zo eenzaam waren als ik me voelde en dat het fijn was om ze daar 4 dagen van te verlossen. Terugkijkend werd ik gedreven door iets wat me hierin stuurde, dit lief zijn was niet wat ik leerde en toch dreef iets me hierin...

Gedurende me jeugd werkte ik elk weekend en vakantie bij de boer en kocht van mijn verdiende geld dan vaak iets voor mijn moeder, in de hoop erkenning te krijgen. Helaas was dit altijd maar van korte duur, een heel weekend werken voor 1 minuut erkenning, de prijs was duur het gevoel van afwijzing groot. Langzaam verloor ik hoop, langzaam begon ik te geloven dat het leven niet leuk was...

### **Seksueel misbruik, drugs & criminaliteit.**

Toen ik 14 jaar was leerde ik via mijn broer een man kennen, het was fijn bij hem thuis. We mochten roken en alles zien op t.v. wat we wilde. Vrienden mochten mee en hij had oprecht interesse, en stelde vragen als hoe was het op school, erkenning! Tenminste zo leek het. Hij kocht de chips die ik lekker vond speciaal voor mij en praatte met me. Ik voelde me gewenst. De prijs die ik ervoor moest betalen bleek later groot. Drie jaar lang werd ik seksueel misbruikt, maar op dat moment dat seksueel misbruik mijn identiteit stal had ik geen besef en nam ik hem voor lief, want ik kreeg meer erkenning dan de minuut die ik thuis gewend was... Ik ging zelf terug naar deze man en mijn lichaam reageerde toch, dus de leugen dat ik het zelf wilde werd diep in mij geplant.

In die tijd leerde ik drugs kennen, ik merkte als ik blowde, snoof en pillen slikte dat ik totaal geen last meer had van mijn afgewezen gevoel, ook vond ik het misbruik niet meer zo erg. Het rotte van misbruik is dat je denkt dat je er zelf voor kiest. Drugs werd mijn beste vriend, want dankzij de drugs had ik geen geweten meer en deed dus niets meer pijn.

Toen ik op een dag thuiskwam zag ik al mijn spullen buiten staan, mijn drugs was gevonden thuis en ik moest maar vertrekken. Wij willen niks met een Junk te maken hebben. Mijn broer was 2 jaar eerder ook al het huis uit geknikkerd en ze konden nu dan eindelijk het gezin zijn waar ze al zolang naar verlangde. Daar stond ik dan, zonder eigenwaarde, zonder identiteit, zonder opleiding, zonder geld, de enige persoon die "van me hield" wilde daar altijd iets voor terug.

Ik besloot dat ik mezelf ging redden en raakte in een overlevingsmodus en deed alles wat daarvoor nodig was. Ik begon drugs te verkopen, met de winst daarvan kon ik een kamer huren en was ik vrij voor mijn gevoel. Een slaaf van drugs en meedogenloos door het leven manipuleerde ik me in korte tijd als baas van een groep dealers, portiers en loopjongens. We leverden drugs in België en verdiende heel veel geld. Wekelijks kwam ik met mijn zakken vol geld thuis en de stapels geld werden steeds groter. Na 2 jaar in weelde, een absurd leven voor iemand van mijn leeftijd te hebben geleefd, gebeurde er iets wat voor mij het begin van een heel lang proces zou worden. Want tot nu toe was IK de gast die zo goed was, IK verdiende veel geld en Ik kocht de vrienden en macht die ik wilde.

Op een avond wilde mijn toenmalige vriendin per se naar een andere discotheek als degene waar wij zaken deden. Na een hoop ruzie ben ik overstag gegaan en ging ik met haar mee. Ik droeg de zaken over aan mijn tweede man. Die avond vond er een inval door de politie plaats in de discotheek en werd de hele organisatie opgerold. Iedereen belande in de gevangenis voor jaren. Ik, ik was echter vrij door de genade, ik was er namelijk niet die avond. Ik noemde het geluk... Ik werd wel bij verstek veroordeeld maar dit was in 1999. Twintig dagen voordat het verdrag van Schengen van kracht werd, ik dus niet uitgeleverd kon worden België! **Wat een "geluk" allemaal! Maaaaaar.... was dat het echt? Of was er iemand die zag dat ik nooit oprecht gekozen had voor dit leven en mij vrijspak?**

Nu ik terug kijk zie ik hoe hard Jezus daar voor mij gepleit heeft.

### **Een betere weg zoeken.**

Nadat dit was voorgevallen maakte ik een keuze, namelijk dat ik zoveel "geluk" echt maar 1x in me leven zou hebben en ik besloot te stoppen met drugs en criminaliteit. Dit gevoel kwam uit het niet, het was er gewoon diep in mijn hart, een onlogisch maar zo overtuigend gevoel.

In die tijd dacht ik dat ik het zelf koos, als ik terug kijk weet ik zeker dat iets me naar een ander bestaan leidde... Loskomen van de persoon die ik was koste me alles. Iedereen liet me vallen want ik was niet meer de grote man, ik had geen bakken met geld meer en ik raakte alles kwijt.

Ik huurde een huisje in een andere stad en kreeg een baantje in een magazijn. Dit was het moment dat ik besloot dat ik mijn vader moest gaan zoeken. Ik was ondertussen 22 jaar en leerde al vrij snel een broer van mijn vader kennen. Deze wist me te vertellen dat mijn vader 200 meter van mij vandaan woonde! Ik vond het heel spannend mijn vader te gaan leren kennen en sprak met mijn oom af om een week later samen naar mijn vader te gaan. Helaas was de vreugde van korte duur. Enkele dagen nadat we afspraken mijn vader te gaan bezoeken stonden de kinderen van mijn oom voor de deur. Ze hadden slecht nieuws. Mijn vader was ongeveer 2 weken daarvoor gestorven en had 2 weken dood in zijn huis gelegen. Ik zou hem nooit meer zien (dacht ik toen.) en mijn referentie kader wat ik in hem hoopte te vinden was helaas vergaan.

Ik kreeg zijn gitaar en een beeldje, 2 handen met een baby erin... Geen idee waarvoor dit stond maar ik heb hem altijd bewaard. Ook kwam ik te weten dat mijn vader christen was, dit zei me toen niks... Op de tafel van mijn vader lag een gedicht, geschreven voor mij en mijn broer (moet je bedenken dat die man 23 jaar na het kwijtraken van zijn kinderen nog gedichten schreef voor ze!), hij was ons nooit vergeten... het beeldje was een teken, die ik niet zag helaas... Ik had de liefde en troost van de familie van mijn vader kunnen zoeken, ik zag het niet omdat ik liefde niet kende... het waren vreemde mensen voor me en ik vertrouwde niemand.

Deze gebeurtenis was voor mij de druppel... mijn hoop was weg, dat het leven ooit nog mooi zou worden, ik voelde me zo alleen en was ondertussen ook bang voor mensen geworden. Ik zag mensen als wezens die je vooral zoveel mogelijk pijn wilde doen en ik begon aan een 1,5 jaar durende zelfmoordpoging.

Elke dag dronk ik zoveel alcohol als ik kon, 40 flessen bier en als het kon, nog meer! Ik vervuilde mezelf en mijn woning. Werd wakker in mijn eigen ontlasting en raakte uiteindelijk mijn woning kwijt. Tot op het moment dat ik op straat bierblikjes zocht, in de hoop dat hier nog een druppel bier in zat, ik kon niet lager zinken.

### **Mijn eerste openbaring.**

Ineens dacht ik aan het gedicht en dat mijn vader dus 20 jaar had gewacht op zijn kinderen, dat het nooit zijn wens zou zijn dat ik ook zou sterven. Dat zijn wachten beloond moest worden door iets maken van me leven. Die kracht was zo sterk. Als ik nu terug kijk weet ik dat die nooit van mijzelf geweest is, toen vond ik mezelf gewoon heel sterk... Ik liet me opnemen in een detox en volgde 2 jaar therapie om te resocialiseren (er was niks aan want ik was nog nooit opgevoed geweest). Na 2 jaar was ik klaar, ik had een kamer, een uitkering, ik was clean van alles en dacht, zo nu gaat het mooie beginnen...Op dat moment kwam het stuk misbruik uit het verleden omhoog, ik wist niet meer wie ik was, was ik homo? Dat ik dat met een man had gedaan? Ik koos er zelf toch steeds voor, ik vond mezelf walgelijk!

Mijn normen en waarden waren dan wel iets geüpdate, maar nog verre van normaal. Ik besloot mijn geld te gaan verdienen met sekswebsites, ik wilde zelf geen slachtoffer zijn dus vond het wel een goed idee om andere het vieze werk maar te laten doen en zelf hieraan een boterham te verdienen. Tientallen uren per dag bekeek ik de meest smerige soorten porno tijdens het bouwen van de websites (dit had ik mezelf ondertussen geleerd). Zonder te weten wat al die beelden in mijn geheugen voor invloed hadden op mij en mijn visie op seks en liefde, die toch al totaal misvormd was door mijn misbruik. Ik was op seksueel gebied totaal de kluts kwijt en besloot mezelf maar bi te noemen, zo hoefde ik niet langer dag in dag uit te twijfelen aan wie ik nou eigenlijk was. Ik had nooit een relatie of seks met een man omdat dat niet natuurlijk voelde en toch was ik bi, ik had immers jaren seks met een man gehad en me lichaam reageerde daar positief op dus ja dan ben je geen hetero was mijn gedachte... hoever kun je je identiteit kwijtraken...

### **Een "normaal" leven starten.**

Nadat ik me leven best kon betalen van de sekswebsites besloot ik dat ik uit deze wereld weg wilde, ik kocht een pak en besloot gewoon net te doen of ik een groot webdesign bedrijf had. Het bluffen uit de tijd dat ik dealer was kwam goed van pas. Ik stapte op mijn fiets en trok mijn pak aan en bezocht een bedrijf waarvan ik had vernomen dat ze een website zochten. Ik zette me fiets om de hoek en kwam aangelopen alsof ik zojuist uit een dikke cabrio gestapt was en verkocht een website. Ik had geen idee hoe ik die moest maken maar ik ben altijd geweest van wat je beloofd doe je, dus uren, dagen, weken zat ik te puzzelen maar ik leverde wat ik beloofde!

Ondertussen was ik in therapie gegaan, EMDR. Dit bracht me verlossing in mijn trauma's. Ik hing niet langer vast in denkbeelden over mijn geaardheid, ik leerde inzicht krijgen in hoe misbruik werkt en leerde mezelf kennen. Een gezonde man die vrouwen prachtig vindt!

Op het moment dat ik mijn identiteit terugvond lukte het mij ook om mijn officiële achternaam terug te krijgen... Ik heette weer zoals me vader mij genoemd had! Een puzzel viel in elkaar, geweldig! Ook zakelijk begon het lekker te lopen, de ene klant bracht de andere en ik leerde steeds meer over het vak, gewoon door dingen te beloven die ik niet kon. Op straat had ik geleerd wat je beloofd kun je maar beter doen dus ik moest dan wel leren hoe ik iets moest maken voor een klant en op die wijze werd ik redelijk goed in mijn vak. Na enkele jaren kwam ik echt uit de gloednieuwe cabrio gestapt. Ik deed zaken met de overheid, bekende Nederlanders en de financiële wereld, werkte voor grote klanten en begon steeds meer te verdienen.

Manipulatie, leugens en vooral hoogmoed waren leidend. Geld is macht was het nieuwe (oude) motto. Aan welke kant je ook Leeft, de donkere wereld of de schijnbare top van de maatschappelijke ladder, zonder Licht is het overal duister, overal voelde ik een leegte die niet te vullen leek.

Ik werkte hard en dacht mijn leven goed voor elkaar te hebben. Ik kreeg 2 dochters, elk van een andere moeder en trouwde met de moeder van mijn jongste dochter. Een leven uit het vlees en zonde doen, maar ik wist niet beter. Ik had toch zeker alles zelf voor elkaar gekregen! De moeder van mijn jongste dochter was ook erg beschadigt door misbruik maar ik dacht, ik kan jou wel redden, ik pik alles van je en overlaad je met spullen en liefde en dan komt het goed.

Uiteindelijk betraptte ik haar op meervoudig overspel en kon ik niet anders dan kiezen voor een leven zonder haar. Ze deed me de belofte dat als ik haar zou verlaten ze alles zou doen om te zorgen dat ik mijn beide kinderen nooit meer zou zien... Die belofte zou ze waar maken. In de 4 jaar die volgde, omdat ze wist dat mijn kinderen alles waren en wat ik echt had aan familie, wat echt waardevol was in mijn leven, namelijk liefde...

Wat ze niet wist was dat het heel anders ging lopen, namelijk dat ik in de tijd die volgde gered zou worden door Jezus, hem zou erkennen als mijn redder en verlosser. Me zou bekeren en laten dopen en inzicht zou krijgen in de diepere essentie van het Leven, namelijk Gods Liefde.

Te midden van de vechtscheiding waarin ik was beland zat ik moederziel alleen op mijn grote hoop geld. Mijn gezin gebroken en in gerechtelijke procedures en lastercampagnes met 2 moeders verwickeld geraakt.

## De ontmoeting met Jezus.

Op dit moment begon een oude vriendin uit de tijd dat ik 23 jaar was en zoveel dronk, mij te sms-en. Bijbelteksten... Ze was tot geloof gekomen en gunde mij dit ook zo, deze liefde. Ik vond het grote onzin en irriteerde me eraan. Laffe mensen die in de lucht praten en dat bidden noemen zo oordeelde ik. Enkele weken later bleek ik nieuwe burens te hebben gekregen naast het kantoor van mijn bedrijf en leek het mij een goed idee me voor te stellen.

Bij binnenkomst struikelde ik over de drempel en al vloekend liep ik naar binnen en zag daar 2 mannen één meter de lucht in schieten. De reactie die volgde verbaasde me behoorlijk, we vinden het leuk je te leren kennen maar zou je niet willen vloeken, wij zijn christen... Ik vond de mannen tot mijn grote verbazing erg interessant. Ze hadden altijd tijd voor me en altijd begrip, oordeelde nooit en wisten dingen te zeggen waar ik dagen over na kon denken. Ze hadden iets wat ik ook wilde, maar niet te koop was, ongrijpbaar, niet te beredeneren. Ze handelde onvoorwaardelijk en waren lief.

Op dat moment bezocht ik zoals al 10 jaar lang 's avonds de sportschool. Ik was lekker aan het trainen toen er een grote donkere man op me af kwam en me diep in me ogen keek. Hij zei: Ik zie verdriet en leegte in jouw ogen, je moet opzoek gaan naar de Heer... en draaide zich om en ging weer sporten. Ik was stomverbaasd! En vertelde het verhaal aan mijn burens op kantoor, die hard moesten lachen en de heer prijsde.

Ik vertelde de mannen over mijn zorgen aangaande mijn kinderen en de gevechten, de kinderen hadden een tijd week om week bij mij gewoond en in die tijd was ik compleet gelukkig. Door leugens en laster en niet meewerken aan uitspraken van de rechtbank is dit stop gezet en volgende vele rechtszaken. De mannen zeiden me te bidden, dat zou helpen.

Ik besloot dat te doen en zonder dat ik naar een winkel reed riep ik, "God als u er dan bent help me dan, ik maak mij zo zorgen"... Op dat moment hoorde ik een soort van onhoorbare stem, Vertrouw op mij zoon, het komt goed..op precies datzelfde moment kijk ik recht op een groot billboard waarop stond: JEZUS RED! Totaal van slag, mezelf wijsmakend dat ik die stem zelf wel bedacht zou hebben keerde ik weer naar huis.

De volgende dag zit ik te werken op kantoor en denk ineens, ik ga gewoon vragen aan de burens of ik mee mag naar hun kerk, ik ga het gewoon de kans geven. Ik loop hun kantoor binnen en stel de vraag, mag ik zondag mee met jullie? Een hard gelach volgt, prijs de heer... Ik zeg waarvoor prijs je de heer dan? De heren hadden een uur eerder zitten bidden, dat ze een verlangen hadden dat ik zou vragen of ik mee mocht naar hun kerk. Gebedsverhooring!

## Die zondag zou mijn leven voorgoed anders worden.

Ik was nog nooit in een kerk geweest en had er een beeld van dat er een priester met wierrook zou rondlopen, een orgel zou klinken maar tot mijn verbazing zag ik een band en hele andere setting dan mijn beeld was.

De muziek ging spelen en daar begon het... Ik werd warm en het was alsof een hand mij aanraakte en vol liefde propte... ik voelde zoveel tegelijk en begon ontzettend hard te huilen, iets wat ik nooit zou doen waar een ander bij was, amper met mezelf alleen. Na een stortvloed van verdriet maar tegelijk liefde voelen zong ik de liederen mee alsof ik ze al jaren kende en voelde ik een rust over mij komen. Ik had De Heer ontmoet en de Heilige Geest ontvangen er was geen twijfel over mogelijk God houdt van mij en **ik voelde een erkenning door me stromen die geld, drugs, seks, of wat ook in mijn leven me nog nooit had kunnen geven. Ik voelde me vergeven maar de last die van mij af viel was vooral dat ik vergeving voelde naar alles en iedereen die me ooit gekwetst had, dit maakte alles goed zoals het was.** Nu ik terugkijk naar mijn leven, zie ik de Heer die altijd bij mij heeft gestaan, altijd aanwezig is, mij zo vaak genade te hebben geschonken... Zijn Woord is de waarheid, Hij zocht mij eerst!

Pas toen ik Hem zocht, had De Vader de kans, zijn volledige liefde te doen manifesteren, pas toen ik Hem de ruimte gaf kon hij zijn werk doen in mij. En geloof me dat is in het begin van een haat-liefdeverhouding geweest, we hebben onze relatie moeten laten groeien. Wat ik leerde was dat wanneer ik dichtbij Hem Blijf en me vertrouwen in zijn handen legde, ik vreugde en vrede in mijn hart zou ervaren, ook al snapte ik niet altijd wat het plan was of waarom de omstandigheden zijn zoals ze zijn. Wat ik wel wist, is dat De Vader er altijd

is als ik hem zoek en hoe fout ik soms ook doe, ik nooit word afgewezen maar altijd word omarmt met liefde. Ik liet mij dopen en volgde bijbel studies zoveel ik kon. Tot de dag van vandaag heb ik altijd honger en ben dankbaar voor de mooiste tijd van mijn leven. Tijdens mijn wandel heb ik een worteling van Zijn Liefde, normen en waarden zien plaatsvinden, geen wetmatigheden maar het verlangen was ontstaan te worden Als Jezus, puur uit de dankbaarheid, hoe meer ik Hem zocht hoe meer herstel ik en andere hebben waargenomen, waar ik zwak was ben ik sterker geworden, waar ik eenzaam was heb ik lief, waar ik hoogmoedig was voel ik me prettiger bij nederig zijn, eer is niet langer iets wat ik nodig heb te verdienen. Ik ervaar ten volle erkent te zijn door de schepper, Goed genoeg en Geliefd zoals ik ben.

Ik leerde ware liefde in zijn puurste vorm kennen en doordat ik totaal blanco het geloof in wandelde had ik geen last van zaken die als verplichting voelen, geen wet is me opgelegd maar een diep verlangen is me geschonken, een diep verlangen de ontvangen Zegen te delen, De geschonken genade te eren en Jezus te zien in alles wat leeft.

Ik heb geleerd op de belofte van de Heer te vertrouwen, mijn kinderen zie ik niet omdat ik ze niet langer onderdeel wilde laten zijn van de gevechten, God heeft gezegd het komt goed, dus dat komt het. Op zijn tijd.

Liefde, genade en een nieuw leven In Christus geschonken, en Guess what? Ook jou zoekt Hij! Het enige wat je hoeft te doen is het de kans geven! Sceptisch, Teleurgesteld of vol ongelooft, het mag allemaal! Want niets is onmogelijk voor God te herstellen, de enige voorwaarde is dat je Hem een kans geeft en Hij zal het doen!

### **Belangrijke conclusie**

**Na het lezen van mijn getuigenis wil ik je graag meegeven dat het belangrijk is eerst in je eigen hart te kijken en niet in de slachtoffer rol te kruipen, want door Jezus ben je meer dan een overwinnaar. Kijk naar de Genade die je kunt ontvangen als je Jezus erkent als jouw verlosser.**

**Als ik kijk in Mijn leven heb ik honderden tieners verslaafd gemaakt aan drugs, ze regelrecht het hol van de boze in geleid, hun gezinnen verwoest, misbruik gemaakt van gebroken mensen door ze te misbruiken voor financieel gewin in de seksindustrie.**

**Ik stal, brak in, loog en manipuleerde, had meerdere relaties tegelijk en nog zoveel meer leed heb ik veroorzaakt, maar hoe kapot heb ik mezelf daarmee ook gemaakt? Als je dit aan iemand op straat zou vertellen dan zouden ze je uitkotsen... Jezus stond daar met zijn armen open en zei, het is je allemaal vergeven.**

**Een diep besef dat elke keer als ik kracht had om anders te doen dan logisch was kwam echt niet uit mij, Alle glorie hiervoor komt onze Vader in de Hemel toe!**

**Ik heb jouw zonde gedragen en ben voor jou gestorven. Vanaf vandaag mag jij met een schone lei gaan leven en ook al val je, dan sta ik naast je en geef je mijn hand en trek je overeind. Mijn liefde voor jou is eindeloos en voor eeuwig!**